



Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: "ik ben wat moe",
maar op een keer ben je
aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Verdriet en dankbaarheid gaan samen, nu wij afscheid nemen van

Mevrouw

Marcella Demuynck

Echtgenote van de heer Adrien Demaiter

° Moorslede 15.02.1935 † Moorslede 27.03.2024

We nemen in intieme kring afscheid van Marcella.

Na de crematie vertrouwen we haar as toe aan de natuur
op de strooiweide van de begraafplaats van Moorslede.

Er is geen mogelijkheid tot het brengen van een laatste groet.
We bewaren haar beeld in ons hart en in onze herinneringen.

Condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be

Correspondentieadres: Familie Marcella Demuynck - Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede.

Haar echtgenoot:

Adrien Demaiter

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Joris en Myriam Rondelez - Demaiter

Karel en Eveline; Gwen en Miro

John en Liesbeth; Elena, Otis en Olivia

Simon en Nina; Leon

† Johan en Gerda Vanallemeersch - Demaiter en Joris Faes

Alex en Stefanie; *Marie en Lowie

Dieter en † Jasmien; Miel

de families Demuynck - Decuypere en Demaiter - Dedeyne

Een warm woord van dank aan:

haar huisarts, dr. Bostoën

directie, personeel en vrijwilligers van WZC Maria Middelaars Moorslede

thuisverpleging Katrien Verduyn en team

familiehulp

kinesist Steven Prinzie

Tine Algoet van dienstencentrum Patria