

Erna Decroix

1936 - 2021

Haar echtgenoot:

† Frans Vanhecke

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

Patrick en Katrien Vanhecke - Deburghgraeve

Harm en Penny

Dirk en Francine Vanhecke - Mestdagh

Elien en Youness, Anis

Alex en Kimberley, Jason, Joyce, Jesse en Jayla

Wim en Christa Verscheure - Vanhecke

Aimée

Amaury, Ellie

Elisabeth en Kenneth, Tilly

Steven en Tiebe

Geert en Ingrid Vanhecke - Mestdagh

Valentine

Mathieu, Elloise

Laurence en Gilles

Delen ook mee in dit verdriet: haar broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten en de families Decroix - Verloo en Vanhecke - Sioen

Met dank aan de directie, het personeel en de vrijwilligers van het wzc "Huize ter Walle" te Menen en iedereen die Erna een warm hart toedroeg.





Afscheid nemen van een leven vol verhalen, van een sterke dame
die de grijze wolken blauw kon kleuren.

mevrouw

Erna Decroix

echtgenote van de heer Frans Vanhecke † 2011

Geboren te Dadizele op 18 augustus 1936 en

overleden te Menen op 24 september 2021, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Stichtster van Garuda

U wordt vriendelijk uitgenodigd om de afscheidsdienst bij te wonen in de aula van het
uitvaartcentrum Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede op
donderdag 30 september 2021 om 10 uur, gevolgd door de plaatsing
in het familiegraf op de begraafplaats te Dadizele.

De dienst is via livestream te volgen op www.uitvaartzorg-geldhof.be Paswoord ERNA1936

U kan een laatste groet brengen aan Erna in bovengenoemd uitvaartcentrum,
iedere weekdag tot en met woensdag van 15.30 tot 18.30 uur, op zaterdag van 15 tot 17 uur (niet op zondag).

Online rouwregister: www.uitvaartzorg-geldhof.be

Rouwadres: Familie Erna Decroix, Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

We hebben een vrouw gekend
altijd was ze bezig
altijd aan het werk
We hebben een vrouw gekend
zo fier zijn wij op haar
Ze raasde door het leven en
reisde de wereld rond
We hebben een vrouw gekend
die we nooit meer gaan vergeten
Hoe dat toch wel kan
het was ons moeder moet je weten

Moedertje
Het is goed het was mooi
je leven was zo gevuld met moeilijke
maar ook met leuke dingen
Het is goed het was mooi wat je hebt bereikt
wat zijn we trots op jou
Van stenen maakte jij diamanten
Het is goed het was mooi
wat je ons allemaal hebt geleerd
Ga nu maar voor eeuwig reizen
Vader wacht op jou
Je mag nu slapen in onze liefde
die voor eeuwig duren zal