

Linda en Dirk Remmery - Denys
Liesbet en Laurens, Lander, Lars
Annelies en Brian, Davina en Tielien, Stan
Gerda en Guido Remmery - Denys
Peter en Lieve, Michelle, Louis
Inge en Glenn, Achille, Louise
† Magda Remmery
Evelien
Jeroen en Ellen, Nelly, Lina
Franklin en Frieda Remmery - Deleye
Giovanni en Nele
† Martin Remmery
Geert en Hilde Remmery - De Wispelaere
Stephanie en Tim
Maxim en Justine
Hans en Gudrun Remmery - Sockeel
Boo
Sarah Deprez en Bert
Eva Deprez en Bart

Haar zus Rosa, nichten en neven

De families Depuydt - Vandecandelaere en Remmery - Lapere

Met dank aan haar huisarts Dr. Vonk, het personeel van wzc Sint-Jozef Passendale,
de thuisverpleging Tim Decock en team, Familiezorg, de dokters en het personeel AZ Delta dienst geriatrie Rumbeke
en iedereen voor het warme medeleven bij het afscheid..

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen



Solange Depuydt

1928 - 2021



Mevrouw

Solange Depuydt

echtgenote van de heer Gerard Remmery († 2018)

Geboren te Passendale op 11 mei 1928 en er overleden op 15 april 2021

In beperkte kring nemen wij afscheid van Solange in de aula van uitvaartcentrum Eveline Geldhof, Roeselaarsestraat 118 te Moorslede, gevolgd door de plaatsing van de urne in het urnenveld op de begraafplaats van Moorslede.

De plechtigheid kan live gevolgd worden op dinsdag 20 april 2021 vanaf 10.20 uur,
via www.uitvaartzorg-geldhof.be
Knop STREAMING aanklikken - wachtwoord SOLANGE1928

U kan persoonlijk afscheid nemen van Solange in het bovengenoemd funerarium tot en met maandag van 15.30 tot 18.30 uur, op zaterdag van 15 tot 17 uur.

Online condoleren kan op www.uitvaartzorg-geldhof.be

Correspondentieadres: Familie Solange Depuydt
Roeselaarsestraat 118 - 8890 Moorslede

Mama

Heel stilletjes, heel alleen.

Bijna geruisloos ben je gegaan.

Eenvoudig, een beetje zoals je leven is geweest.

Altijd je lot gedragen.

In stilte, nooit geklaagd. Je leven heb je helemaal opgebruikt.

Slechts 3 dagen was je in het rusthuis, waar je zo tegenop zag.

Maar je kreeg er meteen de beste zorgen en

kon er je zus Rosa ontmoeten, die nu ontredderd achterblijft.

Mama, wij durven te hopen dat je niet te veel geleden hebt.

Dat je vredig naar papa bent gegaan.

Je vele kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen waren je héél dierbaar en dat was jij ook voor hen.

Je pannenkoekenavonden waren legendarisch en voor iedereen een feest.

Wij zullen je eren als een goede mama/mémé en de beste herinneringen onthouden.