

*On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux
(uit "Le Petit Prince")*



Monique Van de Castelee



Met grote verslagenheid melden wij u het overlijden van
mevrouw

Monique Van de Castele

Weduwe van de heer Marc Desein

Ze werd geboren te Waregem op 20 februari 1943 en
is onverwacht thuis te Slyphskapelle overleden
op 16 december 2020.

We nemen in intimiteit afscheid van onze dappere moeder.
Zodra het weer mogelijk is, zullen we haar samen
herdenken in een gedachtenisviering.

Ze was
een gedreven lerares Frans
een toegewijd bestuurder van wzc Mater Amabilis, Wervik
een sympathisante van talloze verenigingen en goede doelen
een zonnige buurvrouw
een trotse moeder
en een onvergetelijke mémé Slyphs.

We zijn moeder oneindig dankbaar
voor haar grote zorgzaamheid
voor haar naasten
en voor al wie kwetsbaar was.

We zijn mémé Slyps ook zo dankbaar
voor haar oeverloze gulheid en gastvrijheid
zowel in Slyps als aan zee
en voor het eindeloos geduld
als privé-juf van haar kleinkinderen.

We zijn haar trouwe, dierbare vriend André Ostyn
heel dankbaar voor zijn liefdevolle zorg en steun.

Haar kinderen en kleinkinderen

Frank en Hannelore D'haeseleer - Dessein

Jozefien en Ruben, Elisabeth en Stef,
Madeleine(+), Marthe(+), Daan, Sofia en Melanie

Domien en Katrien Dessein - Staes

Wout en Hanna

Katelijne Dessein

Hadewijch Dessein

Jos en Katrien

Haar zus, broer, schoonbroers en schoonzussen

De families:

Van de Castele - Vanderschueren en
Dessein - Develtere

We danken haar vriendin Hildeke en Martine
voor hun zorgzame nabijheid.

We danken Carine en Lindsey van het Wit-Gele Kruis
voor hun uitmuntende zorg.

Rouwadres: 8890 Moorslede, Strobomestraat 31

Online condoleren kan via www.uitvaartzorg-geldhof.be